

Woordje van de proost

Dag lieve juffrouw lente zongen we vroeger in de kleuterklas. De lente die we ingezet hebben met een uurtje minder slapen in de nacht van 25 op 26 maart en zo zijn we in de zomertijd beland. 's Avonds langer klaar en dan kunnen we ook wat langer een terrasje doen of de BBQ aansteken.

Ondertussen zijn we in de maand april. Vroeger stonden in de krant op 1 april, aprilgrappen maar die traditie is aan het verdwijnen alhoewel, toch maar voorzichtig zijn.

In april staat de tuin vol met voorjaarsbloeiers en dat is nodig want de klokken van Rome worden verwacht of anders gezegd het wordt Pasen!

Maar we kunnen Pasen niet vieren zonder vasten en zonder de Goede Week. Deze wordt ingezet met Palmzondag, de enige zondag van het jaar, genoemd naar een biermerk. Nee, natuurlijk niet: met Palmzondag gedenken we Jezus' intocht in Jeruzalem. Er worden dan in onze streken palm (van de buxusplant) besprenkeld met wijwater. De palm wordt dan achter het kruisbeeld gestoken of op de vier hoeken van de akker. Het is een vorm van devotie om huis en akker te beschermen. In onze parochie wordt de viering van Palmzondag verzorgd door KWB en ze zorgen ook voor een sober paasontbijt na de viering. Op Palmzondag komen we voor een tweede keer rond voor Broederlijk Delen dat dit jaar focust op Burkina Faso.

Tijdens de Goede Week kan men her en der biechten en op 13 april vieren we Witte Donderdag. Tijdens de chris MAVIERING in de kathedraal (10 u 's morgens) zegent onze bisschop de heilige oliën (bestemd voor de ziekenzalving, doopsel en vormsel). Als je in de stad bent, kan je ook eens binnenwippen in het Sint Julianusgasthuis aan de Hoogstraat voor de Pelgrimstafel, een oude Antwerpse traditie. 's Avonds herdenken we het Laatste Avondmaal en de voetwassing in de kerk van de Verrezen Heer om 19 u.

Op Goede Vrijdag om 15 u doen we de Kruisweg in onze kerk, gevolgd door een bloemenhulde. Als je naar de kerk komt, breng dan ook een bloem mee. Wie nog zin heeft kan naar de stad gaan waar we om 16.30 een Goede Vrijdagtocht ondernemen. Dat herinnert er ons aan dat Jezus elke dag opnieuw gekruisigd wordt, telkens als er mensen worden verdrukt, gefolterd of gedood.

Maar op Pasen vieren we de opstanding. De paaskaars wordt aangestoken en onze kerk baadt in een zee van licht. De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluja!

Op paasmorgen zoeken de kinderen in de tuin naar paaseieren. Op het paasmenu staan asperges en lamsbout.

Verder in april herdenkt de kerk nog enkele merkwaardige heiligen: 18 april: Sint Idesbald, die zijn naam gaf aan de abdij in Koksijde (de moeite waard om te bezoeken). Op 23 april herdenkt Engeland zijn patroonheilige: Sint Joris met de draak. Op 25 april viert Venetië feest omwille van de heilige Marcus, de man die het eerste evangelie geschreven heeft. Marcus wordt altijd met een leeuw afgebeeld. De Heilige Catharina van Siena herdenken we op 29 april. Ze moet nogal een sterke persoonlijkheid zijn geweest want ze wordt omschreven als "kerklerares". Ze is dan ook de patroonheilige van Italië en van de stad Rome.

Met deze weetjes tellen we dan af naar mei. Maar eerst voor u allen een bezinnende Goede Week gewenst en een zalig Paasfeest!

Jean-Marie

Met KWB naar het theater.

We zijn er vroeg bij maar op 27 mei gaan we naar het fakkeltheater in Antwerpen naar een voorstelling kijken van Mafkegels.

Deze hilarische theatershow van Jack Staal bevat hilarische sketches en prachtige optredens.

Humor, spektakel, cabaret en zang. Revue om van te smullen. 100% lachen en amusement verzekerd.

Prachtige optredens van de gekende musicalster Dorothy Wuyts en grappen en grollen gebracht door de komieken, Danny Nagels en Ben en Jerry.

Dorothy Wuyts zingt Ann Christy onder muzikale begeleiding van Pietro Ramman.

We hebben een optie genomen voor 15 inkom tikketten

Prijs:

€ 18

Alternatieve prijzen:

60+: € 17

Locatie:

Zwarte zaal - Reyndersstraat 7

Op voorhand inschrijven en betalen is de boodschap en wel voor 30 APRIL. (de gereserveerde plaatsen blijven maar tot 30 april beschikbaar) en kan bij Ivo of François. Zie ook bijgevoegde flyer.

Naar Trainworld en Kuifje op 8 april

Gaan jullie ook mee? We gaan eens met de trein naar Schaarbeek waar een prachtig museum is beginnende met de allereerste trein in België tot de laatste soorten treinen. Er is ook een tijdelijke tentoonstelling van Kuifje in het station.

We gaan met de trein van 12u53 vanuit Berchem naar Brussel Noord en dan verder naar Schaarbeek.

Aankomst aldaar 13u43. Combicketets trein en tentoonstelling kind €6,-, <60jr=€17,20, +60jr=€15,20 (zelf aan te schaffen in station)

Inschrijven hoeft niet , enkel op tijd aan het station zijn zodat we in groep kunnen vertrekken en in de late middag terug naar huis

Onze jarigen van April

François Vangenechten 3 april

Peter De Clerck 7 april

Alex Heymbeeck 16 april '17

Raymond Sybiegs 19 april

Dirk Van Bergen 28 april

Lieven Van de Eede 3 april

Katelijne Onsia 14 april

Rita Van Der Avoort 17 april

Michel Wolters 19 april

Wij wensen hen een vreugdevolle, fijne en leuke verjaardag.

DAGBLAD - PAPIERWAREN - ROOKWAREN

Dagbladhandel SUPPLY



GRATIS DAGBLADRONDE
LOTTO VALIDERINGSCENTRUM
tot zaterdag 16 u.
Vanaf mei tot augustus
zaterdag tot 12.30 u.

Diksmuidelaan 168
2600 Berchem
Tel.: 03 321 23 26

LIEFDESKOORTS EN MINNEPIJN

Is er één ander thema waarover meer gezongen of geschreven is? Elk land heeft zijn liedjes die vertellen over liefde. Over de moeder die haar dochter wil uithuwelijken, over de violist met liefdesverdriet, over de jongen die vergeefs wacht, over de koning die een oogje heeft op een hofdame, over het meisje dat geschaakt wordt, over de kikker die uit vrijen gaat ... Grappig, lachend, droevig, weemoedig.

Op 23 april 2017 zingt PANDOER een groep bestaande uit 17 zangers-muzikanten, die in meer dan 20 talen zingen en spelen kleurige begeleidingen op klassieke, volkse en onverwachte instrumenten, ten voordele van onze Sint-Vincentius vereniging.

Deze "liefdesnamiddag" gaat door op 23 april 2017 om 15 u in onze kerk Heilig Sacrament Pervijzestraat 52. U kan uw plaatsen reserveren

Per telefoon 0489/327.810

Bij de zusters Apostelinnen Diksmuidelaan Of - per mail sintvincentiusheiligsacrament@gmail.com

Toegang : VVK 10€ / 6€ -12j. Kassa : 12€

Iedereen van harte welkom

www.pandoer.be

Feel the difference



**Guido
Bresseleers**

Diksmuidelaan 91-99
2600 Berchem (Antwerpen)

•Tel : 03 280 80 00
•Fax : 03 230 40 62

<http://www.bresseleers.be>
garage@bresseleers.be

Pandoer Zondag 23 april 2017
15u.
zingt en speelt
**Liefdes
koorts**
en
**Minne
pijn**

Een middag liefdesliederen
uit de hele wereld..
ten voordele van de Sint-Vincentiusvereniging

Parochiekerk H. Sacrament
Berchem
Toegang : VVK 10€ / 6€ -12j.
Kassa : 12€

Reserveren : - per telefoon : 0489/327.810
- bij zusters Apostolinnen, Diksmuidelaan
- per mail sintvincentiushelligsacrament@gmail.com

www.pandoer.be

Muziek in't PC

Zaterdag 22 april 2017

Gratis inkom

DZ
jA

Helderstraat 57
2600 Berchem

Deuren : 20 u
Optreden : 21 u

femina
N I E U W S
FEBRUARI 2017

STADSBEZOEK: KOFFIEWANDELING:



Op **donderdag 27 april** gaan we op koffiewandeling in Antwerpen.

Ontdek het fascinerende verhaal van koffie doorheen de eeuwen en continenten. Je leert het verhaal kennen van de ontdekking van dit zwarte drankje en ontdekt het proces van boon, oogst en verwerking tot het kopje in je favoriete koffiebar.

Duik mee in de geschiedenis van de avonturen van koffie en de verschillende manieren om koffie te zetten.

Wil je ook alles weten van de voor- en nadelen van deze zwarte drank die nog maar enkele eeuwen gekend is in Europa?

Ontdek het allemaal tijdens deze gegidste toer doorheen Antwerpen. Na deze rondleiding zal je kijk op koffie helemaal veranderd zijn, in positieve zin.

We vertrekken hiervoor met tram 4 halte hoek Diksmuidelaan/Gitschotellei om 13.25 uur

De prijs hiervoor is 18 euro voor leden en partner en 22 euro voor niet-leden (tramtickets niet inbegrepen).

U kunt hiervoor inschrijven bij Diana (tel 03/321.12.77 na 18.00 uur) of bij uw kernlid tot uiterlijk 18 april voor max 20 personen.