

Woordje van de proost

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er weer al op. We hebben elkaar het beste toegewenst, mekaar een hand gegeven of drie kussen en het glas geheven al dan niet vergezeld met een koud of warm hapje.

Februari is er, de kortste maand van het jaar, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Op 2 februari vieren we Onze Lieve Vrouw Lichtmis en dat is exact 40 dagen na Kerstmis. Volgens de Joodse traditie moest men een pas geboren jongetje opdragen aan God in de tempel en zo deden ook Maria en Jozef met Jezus. Maria moest dan ook nog een reinigingsritueel ondergaan. Ouderen onder ons herinneren nog de kerkgang. In onze parochie komen de ouders de zondag voor Lichtmis met hun dopelingen naar de kerk voor een kinderzegen. Ze nemen dan ook de doopschelp mee naar huis.

Lichtmis, het woord zegt het zelf is het feest van het licht, want er worden kaarsen aangestoken. De traditionele pannenkoek is rond en goudgeel, wat verwijst naar de zon en we voelen het langzaam aan zijn de dagen aan het lengen en weten we dat de lente er aan komt. In onze parochie worden er pannenkoeken geserveerd op 29 januari rond 11 u in het parochiecentrum en op 5 en 6 februari telkens vanaf 14 u in de Bolhoed (initiatief van OKRA)

In februari vieren we ook Sint Valentijn. Voor velen een puur commercieel gedoe want we geven onze geliefden cadeautjes of we gaan romantisch dineren. Inderdaad commercieel, maar misschien ook een aandachtstrekker om eens wat aandacht aan onze beminde te besteden. Misschien moeten we eens laten zien aan de persoon met wie we lief en leed delen, dat we echt van hem of haar houden, want in de loop van het jaar denken we daar niet altijd aan.

Op 19 februari viert Femma haar jaarlijkse woorddienst. Het is dan ook gepast dat onze stagiair Kristin voorgaat in deze dienst. Het wordt een echte vrouwendienst. Maar uiteraard is iedereen welkom.

Op 25 en 26 februari worden de vastenkalenders verkocht. Dan weten we dat de krokusvakantie begint en her en der carnaval gevierd wordt. Op 1 maart begint dan met Aswoensdag de veertigdagen tijd. Indien u een askruisje wenst, dan kan dat die dag om 10 u 's morgens of om 19 u 's avonds.

Februari, de kortste maand maar zeker een intensieve maand. Geniet er hoe dan ook van en bij het woordje staan de voorjaarsbloemen in bloei.

Jean-Marie

Onze jarigen van februari

Helena Vangenechten 2 februari

Julienne Van Mol 5 februari

Patsy De Loecker 12 februari

Nicolle Jacobs 16 februari

Horst Boyens 22 februari

Roger Cayenberghs 3 februari

Dorit De Prince 10 februari

Hubert Achten 13 februari

Els Van Ocken 22 februari

Maarten Kuijk 22 februari

Proficiat voor de jarigen geniet van jullie dag.

Familienieuws.

Onlangs werden zowel Bob Laenen als zijn echtgenote Paula opgenomen in het ziekenhuis. We wensen beide spoedig herstel.

Op zaterdag 25 Februari 2017 bent U uitgenodigd
om deel te nemen aan onze
FANTASTISCHE ONOVERTROFFEN FEESTELIJKE
KWB Gourmet avond
welke zal doorgaan in het Parochiecentrum
Helderstraat 57, 2600 Berchem
We beginnen eraan om 18.30 u
met het mysterieuze, maar o zo bekende en befaamde, kwb aperitief
Wat kost het?
Voor leden van KWB, FEMMA, Okra en hun huisgenoten
€ 23 per persoon
Voor niet KWB, Femma of Okra leden bedraagt de prijs € 25 per persoon
en voor <16 jarigen betaal je € 16
Hiervoor krijg je 8 stukken vlees, een groenten assortiment en een halve fles wijn per persoon
U bent verzekerd van uw plaats indien uw inschrijvingsstrookje
samen met het bedrag is binnengekomen bij
Ivo Sauviller, Langemarkstraat 64 tel.: 03-2394802
of François Vangenechten, Arbeidersstraat 1 tel.: 0495 53 26 60
of gestort is op rekening van KWB nr. BE25 7895 3727 0082
met vermelding van Gourmet 2017, uw naam, het aantal personen en uw lidnummer
De uiterste datum van inschrijving is 19 februari 2017

INSCHRIJFSTROOKJE GOURMET

Ondergetekende wenst deel te nemen met
.....personen aan de feestelijke gourmet van KWB op 25 februari 2017
waarvan: kwb, Femma of Okra leden. Vul hier uw lidnummer in.....
(zowel kwb als femma)

..... Niet kwb ledenjongeren-16 jaar

en betaalt hierbij de som van€ aan mijn wijkmeester
of door middel van storting op rekening nummer

BE25 7895 3727 0082 met vermelding van ' GOURMET 2017 , naam, aantal personen en
lidnummer (zowel kwb als femma)

Of het strookje ingevuld bezorgen samen met het verschuldigde bedrag bij Ivo Sauviller,
Langemarkstraat 64

Datum en handtekening

DAGBLAD - PAPIERWAREN - ROOKWAREN

Dagbladhandel SUPPLY



GRATIS DAGBLADRONDE
LOTTO VALIDERINGSCENTRUM
tot zaterdag 16 u.
Vanaf mei tot augustus
zaterdag tot 12.30 u.

Diksmuidelaan 168
2600 Berchem
Tel.: 03 321 23 26

Nieuws van het volleybalfront

Jaarverslag Groenenhoek VC

Op 1 september 2016 zijn we bij Groenenhoek VC begonnen aan een nieuw seizoen. Iedereen was alvast laaiend enthousiast om na de zomervakanties terug te kunnen volleyballen. Bovendien deden we ook deze keer met twee ploegen mee aan de competitie. Groenenhoek 1 is in ieder geval goed gestart met maar liefst 6 overwinning op rij in de 2^{de} damescompetitie A. Maar Groenenhoek 2 is dan weer minder goed gestart met 10 nederlagen op rij in de 2^{de} damescompetitie B.

De trainingen werden vanaf nu afwisselend door Kristina Van De Putte en Horst Boyens gegeven. Wat ervoor zorgde dat de ene training iets technischer was dan de andere. Dus dat was in 't begin wel even wennen. En ondanks dat er sommige leden zijn gestopt, zijn er in de loop van 't jaar een behoorlijk aantal nieuwe leden bijgekomen.

Ook nieuw is dat het bestuur nu uit 4 leden bestaat, namelijk: Maria Verhoeven, Ellen Muelenaer, Leen Duqué en ikzelf, Stéphane.

Wat betreft het ledenaantal zitten we momenteel aan een 43-tal sportieve leden.

En sinds begin januari beschikken we over een volledig vernieuwde website. Wil je er eens een kijkje op nemen? Surf dan naar www.groenenhoekvc.be.

Binnenkort staat ons volleybalweekend ook weer voor de deur en deze keer gaan we met z'n allen naar het Nederlandse Bortel om daar te genieten in een gezellige hoeve.

En op **13 mei** organiseren we naar jaarlijkse gewoonte ons **grasvolleybaltoernooi** in het "Te Boelaerpark".

Stéphane Antezak , secretaris

24 januari 2017

Deze sportievelingen zijn stuk voor stuk leden van onze KWB Afdeling H.Sacrament.

Feel the difference



Guido
Bresseleers

Diksmuidelaan 91-99
2600 Berchem(Antwerpen)

•Tel : 03 280 80 00
•Fax: 03 230 40 62

<http://www.bresseleers.be>
garage@bresseleers.be

Stadsbezoek: Lapperre:

Op **dinsdag 21 februari 2017** plannen we een bezoek aan Lapperre in Groot-Bijgaarden. (U allen bekend van de tv-reclame: Lyric)



Wat mogen we van deze uitstap verwachten?

Eén van onze audiciens verwelkomt de groep en vertelt er alles over de werking van het gehoor, wat gehoorverlies precies is en wat er aan te doen valt.

Tussendoor is er tijd voor koffie en gebak. Wie benieuwd is naar zijn gehoor, krijgt meteen de kans om een gratis hoor-test te doen.

We vertrekken om 12:45 u aan Jardin Publique – hoek Dianalaan/Lod van Berckenlaan met de autobus van Lauwers.

Je kunt hiervoor inschrijven tot uiterlijk **13 februari** bij Diana (03/321.12.77 na 19.00 uur) of bij uw kernlid.

De prijs voor vervoer + deelname aan test + koffie/gebak komt voor leden en hun partner op **€20** en voor niet-leden op 24 euro.



Donderdagnamiddag 30 maart 2017 – Beweging.net Berchem op stap met Sterke Vrouwen

Voor deze wandeling is het gezellige gebouw van de Loodsen aan de Sint-Jacobsmarkt 43 in Antwerpen het vertrekpunt. Ze voert langs een aantal adressen in de oude stad waar vrouwen een vooraanstaande rol hebben gehad, in de gezondheidszorg, het toneel, het onderwijs, de liefdadigheid, de kunst, de mode, de literatuur, de strijd tegen uitbuiting en armoede, de kloosters, het vrijwilligerswerk, de politiek. Te veel om op te noemen.

Het basisthema van deze tocht – waarop mannen vanzelfsprekend ook hartelijk welkom zijn – is de vaststelling dat vrouwen door de eeuwen heen werkelijk een belangrijke rol hebben gespeeld in de Antwerpse samenleving. Die rol wordt nu nog wel wat onderschat of is vaak onvoldoende bekend, maar daar willen we met deze tocht alvast een beetje verandering in brengen. Als levende getuigen op deze tocht kunnen de deelnemers onder anderen kennismaken met een vrouwelijke dominee of iemand van het onderweghuis

Deze wandeling werd gemaakt door De Loodsen, van wie we hiervoor gidsen inhuren. We verwachten u om 13.45u aan De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43, Antwerpen De wandeling eindigt rond 16 u met een tas koffie of thee bij de loodsen Prijs hiervoor: 8 euro.

Inschrijven is noodzakelijk – via uw vereniging of rechtstreeks bij beweging.net Berchem: Johan Martens: martensjo@hotmail.com of 0476 57 47 54.