

Woordje van de proost

Zie je het al als je naar buiten kijkt rond 18 uur ? Het is nog licht buiten en de voorjaarsbloemen beginnen te schieten : jawel, de lente komt er langzaam aan en op 21 maart is het zover en in het laatste weekend zetten we onze klok op de zomertijd. We snakken ernaar, hoewel we moeten toegeven: echt gewinterd heeft het niet, op een paar winterprikjes na.

Toch willen we een nieuwe start maken, want een nieuwe lente begint met de grote schoonmaak. Een flinke beurt geven aan onze woonst en onze tuin.

Maar ook innerlijk is het goed om het een en ander op te kuisen. Op 1 maart met Aswoensdag, begint de vastentijd. Een tijd van soberheid, innerlijkheid en solidariteit met de minsten. Vasten is een tijd van zuiveren, zowel lichamelijk als geestelijk. Bezinnen over wat nu ècht belangrijk is in het leven: zoals vrede en gerechtigheid. Kunnen we delen met die andere, die we niet kennen ? Broederlijk Delen zet ons op weg en dit jaar gaat de aandacht naar Burkina Faso. Broederlijk Delen verzamelt geen geld om het zomaar uit te delen, maar om de mensen ter plaatse te ondersteunen. Op de website van Broederlijk Delen, in de vastenkalender, in het parochieblad wordt dit alles geduid en vergeet de **koffiestop niet die op 26 maart** doorgaat in onze kerk. Diezelfde zondag krijgen onze vormelingen hun vormselkruisje in een viering die echt in het teken staat van het kruis. Vreemd toch, hoe dat een marteltuig symbool kan zijn van een wereldwijde religie. Misschien omdat het juist onze kwetsbaarheid toont.

In maart zijn er nog twee interessante feesten: **op 17 maart** vieren we **Sint Patrick**, de patroonheilige van Ierland. Als je dan in de stad bent, omgeving Grote Markt, kan het goed zijn dat je vrolijke mensen met een groene hoge hoed en een glas Guinness in de hand ziet zingen en dansen. Ze wapperen met Ierse vlaggen en klavertjes. Kooktip voor 17 maart : Irish Stew (aardappelen met wittekool en schapevlees) en Irish Coffee.

19 maart : Sint Jozef, bruidegom van de Heilige Maagd Maria en daarom in Antwerpen, vaderdag. Vaderdag staat in de schaduw van moederdag en dat is normaal wat er bestaat geen intiemere band, dan deze tussen moeder en kind. Bij een geboorte staat vader er meestal verweesd bij. Hij weet het niet zo goed en de tips in Flair, Libelle en andere boekskes helpen hem ook niet verder. Maar vader is fier, zeker als de kinderen wat groter worden: als hij met hen kan voetballen, de fietsband oppompen, computerspelletjes spelen en supporteren als zoon of dochterlief goed presteert. Die vader die zijn gevoelens moet verbijten, die sterk moet zijn en je beste vriend is. Laat hem met Sint Jozef maar eens verwennen, niet alleen met mooie geschenken, maar met een compliment als : “ik ben blij dat jij mijn vader zijt, ik zou geen andere willen”. Op naar april *Jean-Marie*

Naar Trainworld en Kuifje op 8 april

Gaan jullie ook mee? We gaan eens met de trein naar Schaarbeek waar een prachtig museum is beginnende met de allereerste trein in België tot de laatste soorten treinen. Er is ook een tijdelijke tentoonstelling van Kuifje in het station.

We gaan met de trein van 12u53 vanuit Berchem naar Brussel Noord en dan verder naar Schaarbeek. Aankomst aldaar 13u43. Combicketets trein en tentoonstelling kind €6,-, <60jr=€17,20, +60jr=€15,20 (zelf aan te schaffen in station)

Inschrijven hoeft niet , enkel op tijd aan het station zijn zodat we in groep kunnen vertrekken en in de late middag terug naar huis

KWB mis en Paasontbijt

Naar jaarlijkse traditie hebben wij ook dit jaar, met Palmzondag op **9 april 2017**, onze traditionele **KWB MIS om 10.00 uur** en waarvoor we iedereen dan ook graag uitnodigen om hieraan deel te nemen.

Eveneens met palmzondag hebben we ons paasontbijt.

Een traditie die reeds jaren ingeburgerd is bij kwb.

Dit paasontbijt gaat door in de bovenzaal van het parochiecentrum. Aanvang voorzien om +/- 12.15 uur.

Wat kost het? **€ 7** per persoon.

Inschrijven kan bij:

Ivo Sauviller Langemarkstraat 64 tel.: 0493. 07 53 81 Of bij François Vangenechten Arbeidersstraat 1 tel.: 0495, 53 26 60

Je kan ook inschrijven via uw wijkmeester of met overschrijving via de bank op rekening van KWB IBAN BE25 7895 3727 0082 Met vermelding van Paasontbijt - uw naam en het aantal personen.

De inschrijvingen en betaling dienen in ons bezit te zijn ten laatste op 4 april 2017

INSCHRIJFSTROOKJE PAASONTBIJT 9 april 2017

-

Ondergetekende

Schrijft in voor het paasontbijt op 9 april 2017

MetPersonen en betaalt hierbij de som van €.....

Datum en Handtekening

.....

Dit strookje samen met het verschuldigde bedrag terugbezorgen via uw wijkmeester of rechtstreeks bij Ivo Sauviller of François Vangenechten ten laatste op 4 april 2017

Familienieuws

Innige deelneming aan onze leden Paul en Dorit Hollanders en hun familie bij het overlijden van de vader van Paul.

Paul en Dorit zijn bij onze KWB verantwoordelijk voor de badminton van vrijdagavond.

Onze jarigen van Maart

Ellen Meulenaer 12 maart

Marrit Huysmans 14 maart

Lissa De Mey 21 maart

Natalia Besnosova 30 maart

Wij wensen hen een vreugdevolle, fijne en leuke verjaardag.

DAGBLAD - PAPIERWAREN - ROOKWAREN

Dagbladhandel SUPPLY



GRATIS DAGBLADRONDE
LOTTO VALIDERINGSCENTRUM
tot zaterdag 16 u.
Vanaf mei tot augustus
zaterdag tot 12.30 u.

Diksmuidelaan 168
2600 Berchem
Tel.: 03 321 23 26

LIEFDESKOORTS EN MINNEPIJN

Is er één ander thema waarover meer gezongen of geschreven is? Elk land heeft zijn liedjes die vertellen over liefde. Over de moeder die haar dochter wil uithuwelijken, over de violist met liefdesverdriet, over de jongen die vergeefs wacht, over de koning die een oogje heeft op een hofdame, over het meisje dat geschaakt wordt, over de kikker die uit vrijen gaat ... Grappig, lachend, droevig, weemoedig.

Op 23 april 2017 zingt PANDOER een groep bestaande uit 17 zangers-muzikanten, die in meer dan 20 talen zingen en spelen kleurige begeleidingen op klassieke, volkse en onverwachte instrumenten, ten voordele van onze Sint-Vincentius vereniging.

Deze "liefdesnamiddag" gaat door op 23 april 2017 om 15 u in onze kerk Heilig Sacrament Pervijzestraat 52. U kan uw plaatsen reserveren
Per telefoon 0489/327.810

Bij de zusters Apostelinnen Diksmuidelaan Of - per mail sintvincentiusheiligsacrament@gmail.com
Toegang : VVK 10€ / 6€ -12j. Kassa : 12€
Iedereen van harte welkom
www.pandoer.be

Feel the difference



**Guido
Bresseleers**

Diksmuidelaan 91-99
2600 Berchem (Antwerpen)

•Tel : 03 280 80 00
•Fax: 03 230 40 62

<http://www.bresseleers.be>
garage@bresseleers.be



STADSBEZOEK: MOSKEE EL MOHSINIEN:



Op **dinsdag 21 maart** gaan we een Moskee bezoeken in de Sint-Lambertusstraat te Berchem. We komen hiervoor bijeen aan het station van Berchem (ingang: E. Ryckaertsplein) om 13.45 uur en stappen tot aan de moskee waar we een rondleiding krijgen van +/- 2 uur.

Nadien gaan we in de buurt nog een koffie / thee drinken om wat bij te praten.

De prijs hiervoor is voor leden en hun partner 7.- euro en voor niet leden 10.- euro

Inschrijven kan bij Diana (na 18.00 uur) op het nummer 03/321.12.77 of bij uw kernlid tot 14/03/2017.



Donderdagnamiddag 30 maart 2017 – Beweging.net Berchem op stap met Sterke Vrouwen

Donderdag 30 maart organiseert Beweging.net een wandeling: op stap met sterke vrouwen.

Voor deze wandeling is het gezellige gebouw van de Loodsen aan de Sint-Jacobsmarkt 43 in Antwerpen het vertrekpunt. Ze voert langs een aantal adressen in de oude stad waar vrouwen een vooraanstaande rol hebben gehad, in de gezondheidszorg, het toneel, het onderwijs, de liefdadigheid, de kunst, de mode, de literatuur, de strijd tegen uitbuiting en armoede, de kloosters, het vrijwilligerswerk, de politiek. Te veel om op te noemen.

Het basisthema van deze tocht – waarop mannen vanzelfsprekend ook hartelijk welkom zijn – is de vaststelling dat vrouwen door de eeuwen heen werkelijk een belangrijke rol hebben gespeeld in de Antwerpse samenleving. Die rol wordt nu nog wel wat onderschat of is vaak onvoldoende bekend, maar daar willen we met deze tocht alvast een beetje verandering in brengen. Als levende getuigen op deze tocht kunnen de deelnemers onder andere kennismaken met een vrouwelijke dominee of iemand van het onderweghuis.

Deze wandeling werd gemaakt door De Loodsen, van wie we hiervoor gidsen inhuren. We verwachten u om 13.45u aan De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43, Antwerpen De wandeling eindigt rond 16 u met een tas koffie of thee bij de loodsens. Prijs hiervoor: 8 euro.

Inschrijven is noodzakelijk en kan bij Ivo op tel.: 0493. 07 53 81